



De Bouwplaats

Hoe Inspirerend kan het zijn: elke maand even de tijd nemen om aan je business te bouwen. Tijd om je vragen te stellen, om je plannen te toetsen en aan te scherpen, om nieuwe kennis op te doen en om samen te broeden op nieuwe ideeën.

Elke 3^{de} woensdagmiddag van de maand organiseert het Inspiratiehuis voor Ondernemers een inloopmiddag. Ondernemers en starters kunnen elkaar hier ontmoeten, kennis en kunde uitwisselen, elkaar aanmoedigen, inspireren, samen creatief aan de slag en meer. Dit alles in een open omgeving waar je ruimte hebt om jezelf te zijn en om te experimenteren met nieuwe ideeën. Op basis van een jaarabonnement kan je deel nemen zo vaak als je wilt.

De opzet:

- Neem je eigen vraag, plan, idee of concept mee en ga ermee aan de slag. Deel dit met andere aanwezigen en vraag hun om een reactie, om een frisse blik, een creatieve benadering.
- Deel ook zelf je kennis, kunde en ervaringen met de andere aanwezigen.
- Kijk waar je elkaar kunt versterken door samen te werken, door een co-creatie of bijv. het bundelen van krachten.
- Dit kan in een grote of kleine groep, dat wat voor jou het best werkt. Als je er behoefte aan hebt kan je zelfs in je eentje aan de slag.
- Als blijkt dat er door meerdere deelnemers behoefte is aan specifieke kennis of kunde kan er voor een volgende bijeenkomst een ondernemer /trainer worden ingeschakeld die dit onderwerp toelicht.

Je bent zelf aan zet: je bedrijf laten groeien doe je door jou vragen te delen met andere en door je kennis in te zetten om anderen verder te helpen. Net dan haal je het meest uit deze bijeenkomsten. Wij zorgen voor de koffie en thee, de inspirerende omgeving en voor eventuele materialen en trainers.

Wanneer:	Elke 3de woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur
Waar:	Athoslaan 12A te Maastricht
Voor wie:	Starters en ondernemers die de tijd willen nemen om aan hun bedrijf te werken, te klankborden met elkaar en kennis en kunde willen delen.
Kosten:	Deelname is op basis van een jaarabonnement van €150,-